

*(gedicht n.a.v. de opening kinderboekenweek
Hobbitstee dd. 8 oktober 2018)*

Vriendschap, kom erbij!

Fleur en Hind en Bas zijn vrienden
zitten op de Hobbitstee
samen leren, samen spelen
samen vechten, samen delen
Ze zijn alle drie verschillend
maar daar zitten ze niet mee

Iedere dag als Fleur naar school gaat
straalt ze volop van plezier
sommen maken, woordjes leren
gekke zinnen fantaseren
en daarna een hele ochtend
verhaaltjes schrijven op papier

Fleur die wil van alles weten
want de wereld is zo groot
leest per week wel zeven boeken
waarin zij alles op kan zoeken
is meestal in de bieb te vinden
met of zonder klasgenoot

Fleur weet best al heel veel dingen
helpt kinderen in de klas
die soms ietsje minder weten
of soms dingen zijn vergeten
zo zou een kind ook kunnen leren
als er geen juf of meester was

En toen Hind voor 't eerst naar school ging
had zij af en toe verdriet
kon de taal nog niet goed spreken
omdat zij sinds een aantal weken
uit haar land heeft moeten vluchten
waar zij vriendjes achterliet

Hind voelt zich steeds meer gelukkig
voelt zich in haar klas heel vrij
leert er echt de vetste dingen
van Nederlands tot touwtje springen
en tijdens elk speelkwartiertje
roept iedereen: 'Hind kom erbij'

Al haar klasgenootjes vinden
Hind eigenlijk wel interessant
willen van haar alles weten
over dansen over eten
over oorlog, over vluchten
over alles van haar land

Iedere dag als Bas naar school gaat
straalt hij volop van plezier
houdt niet echt van taal en rekenen
aardrijkskundeles of tekenen
nee, het leukste op zijn schooltje
vindt Bas wel het speelkwartier

Lekker rennen op het schoolplein
met de vriendjes uit zijn klas
Tikkertje en stuiterballen
en als iemand is gevallen
is de eerste die komt helpen
onze stoere coole Bas

Bas is echt een toffe jongen
is een vriend voor iedereen
is op school de allerbeste
die het opneemt tegen pesten
zo voelt niemand op het schoolplein
zich maar ook één tel alleen

Laatst moest Daan een spreekbeurt houden
over 'vriendschap in de klas'
keek op google en in boeken
was wel dagen aan het zoeken
En ineens dacht Daantje 'jeetje,
mijn spreekbeurt over vriendschap weet je
gaat gewoon over die kanjers
Fleur en Hind en onze Bas.