

De Meentweg

Klinkerweg langs boerderijen
langs dijk met eindeloze eiken
Waar met jouw bakstenen bestrating
iets van de tijd heeft stilgestaan
waar vogelaars het land af kijken
en hobbyboeren zich vermeien
en tractors gierend huiswaarts gaan

Klinkerweg langs boerderijen
langs dijk met eindeloze eiken
waar mannen mijmerend op een bankje
hun tijd verdoen met polderpraat
waar wielrenners hún pad bestrijken
een boer een dikbil wil verweien
een merrie op de klinkers slaat

Klinkerweg langs boerderijen
langs dijk met eindeloze eiken
waar godzijdank jouw fraai plaveisel
nimmer tot asfalt heeft geleid
waar jij als landweg trots mag prijken
waar jij langs groene landerijen
jouw eigen weg baant door de tijd

Gerard Wortel (dorpsdichter)
gerardwortel@ziggo.nl

