

(gedicht n.a.v. de opening van bijenschans  
IMMENES 22 september j.l.)

## **De BIJ**

**Geen volk is mij thans bekend  
dat zó inschikkelijk wil gedijen  
en iets van flowerpower heeft  
dat samenwerkt met elkaar  
ten dienste van mens en milieu  
dan het volk van de bijen**

**De bij is immer in de weer  
de werksters zijn niet bij te houden  
de mannen darren vrolijk rond  
bevruchten soms een koningin  
en worden door de werksters  
met nectar zoetgehouden**

**Bedrijvig vliegt een honingbij  
bepakt met pollen langs de bloemen  
bestuift daarbij het biggenkruid  
en duikt dan met een hommeltje  
voldaan de bijenkorf in  
waarna zij verder zoemen**

**Intussen legt de koningin  
bijkans wel vijftienhonderd eitjes  
de imker wacht in spanning af  
hoeveel komen er uit de kast  
hoeveel van hen zijn louter dar  
of moer of werkbijtjes**

**De korte kraamtijd is voorbij  
voor darren, werksters, koninginnen  
Het vullen van de lege raat  
met stuifmeel en de nectar gaat  
zover de bloemenvoorraad strekt  
bevlogen weer beginnen**

**Zolang ik in de bij geloof  
zal ik in droevenis verzuchten  
omdat de bij wordt onderdrukt  
door toedoen van de mens waardoor  
er nagenoeg geen bloem meer is  
die zij nog kan bevruchten**

**Omwille van ons voortbestaan  
bestrijd bijtijds de genocide  
want zonder bijenvolk kan  
de mens niet overleven man  
haal er dus snel de angel uit  
verbied de pesticide**

**En voor de politiek tot slot:  
als jullie over duurzaam praten  
dan horen daar de bijtjes bij  
het plantenrijk en bloemenpracht  
dus op de bres voor IMMENES  
zaai bloemen langs de straten  
Maak van Eemnes één bloemenzee  
vervang de schuttingen door de hagen  
aan iedere lantarenpaal  
een mandje vol met bijendracht  
daar fleurt de bij en mens van op  
tot ieders welbehagen**

*Gerard Wortel (dorpsdichter)*  
*gerardwortel@ziggo.nl*