

Gedicht n.a.v. de BEL-veteranendag, 27 mei.

De veteraan

Veteraan een oudgediende
sleets en grijs in vol ornaat
tempo doeloe mooie tijden
in herinnering gevangen
trots met eermetaal behangen
voelt zich immer nog soldaat

Grombaard van een oude oorlog
volgeling van het gezag
hoeder van een vredesmissie
ridder onder mastodonten
hij die soms op alle fronten
de ander als zijn vijand zag

Degendrager, ijzervreter
vechter tegen euveldaad
held of lafaard aan de linie
de gezegevierde strijder
de bezetter de bevrijder
deed hij goed of deed hij kwaad

De veteraan een oudgediende
die van tweespalt moest bestaan
die net zo broos als onze vrijheid
mijmert over zijn verleden
over oorlog over vrede
waaraan hij heeft blootgestaan

***die net zo broos als onze vrijheid
mijmert over zijn verleden
over oorlog over vrede
waaraan hij heeft meegedaan***

Gerard Wortel (dorpsdichter)
gerardwortel@ziggo.nl