

HISTORISCHE KRING 40 JAAR

Gestadig wroeten in het verleden
duchtig vorsen in de tijd
soms lichthartig met het heden
indachtig met wat niet meer is
O gij Kring van vieve speurders
narren van de nostalgie
verve schrijvers van kronieken
dwepers van geschiedenis

Kouten over lang geleden
kond doen van wat ooit bestond
bewaken van geplogenheden
krek, doorwrocht en ongeveinsd
O gij Kring van vieve speurders
wroeters in de historiek
heuse wachters van relictten
beziëld, doorkneed en overpeinsd

Ik wil wijdlopig onderlijnen
met de strofes van hiervoor
dat ook woorden soms verkwijnen
en het vers niet meer beklijft
O gij Kring van vieve speurders
voer uw strijd tegen verval
spreek de taal van het verleden
zodat het woord óók levend blijft

Gerard Wortel (dorpsdichter)
gerardwortel@ziggo.nl

.155.