

De dode boom is dood

De dode boom is heen
De eenzaam is bezweken
De wind werd hem teveel
zijn takken met gekweel
van neergestreven spreuwen
zijn nu verleden tijd
De rietkraag rond de waai
verloor haar uitkijktoren
voor bruine kiekendief
de boom die zich verhief
als baken in de polder
is nu zijn wortels kwijt
Bedankt nog dode boom
voor al het mooie leven
rond waai en zomerdijk
laat dit een huldeblijk
aan een rebelse boom
die ons veel heeft gegeven