

Van wegen en singels

Hoe begaan zijn onze wegen
met de helden van weleer
met hun namen van de straten
die je graag zou willen tonen
waar je zonder iets van gêne
wel een leven lang wil wonen
Waar de huizen in die straten
met respect en vol ontzag
ondanks alle zware lasten
in hun waarde zijn gelaten
Door de straatnaam die men gaf

Noemenswaardige figuren
van Albert Mol tot Luther King
van Mata Hari tot Mandela
van Jan Wolkers tot Van Houten
niet zondermeer wat anoniemen
zoals Blom, van Wijk en Schouten
Hilhorst, Hoogeboom, of Hagen
Geef die namen pas een straat
wanneer de soort is uitgestorven
historisch hebben bijgedragen
of louter om hun heldendaad

Wie zijn in hemelsnaam die mensen
waar mijn straat naar is vernoemd
De Makers, Mollen, Beukenbomen
De Ruizendaalen en de Doppen
Geef de straat een heus karakter
met een naam als Antje Koppen
Keetje Boer, Jan Snot, de Bekker
mensen met een echt verhaal
waarvan je iedere dag kunt zeggen
ik voel me in zo'n straat poeplekker
kom er wonen allemaal!

Gerard Wortel (dorpsdichter)
info@gerardwortel.nl