

Te gek voor woorden

Opgesloten om jouw woorden
levenslang de mond gesnoerd
striemen op jouw tong en lippen
zinloos eenzaam afgevoerd
om jouw waarheid te verhullen

Opgesloten in jouw woorden
zwijgend in een kille cel
doodgezwegen door de leugen
door de angst en het bevel
van de radeloze lijder

Opgesloten met jouw woorden
in een leven zonder recht
waar jouw stem niet mee mag tellen
waar het woord je wordt ontzegd
welke zin heeft nog dat leven?

Op de vlucht naar vrije oorden
weg van heel jouw naakt bestaan
alles van jou afgenomen
alleen gezegd en niets misdaan
het is gewoon te gek voor woorden

Gerard Wortel (dorpsdichter)
gerardwortel@ziggo.nl