

De eerste Wereldwinkel van Eemnes

Een wereldwinkel in Eemnes
het polderdorp verlegd zijn grens
de mensen lijken schuldbewust
Max Havelaar wordt volop ingenomen
Met dank aan Multatuli voor zijn
aanklacht tegen ons
waardoor wij nu na zoveel tijd
op de koffie moeten komen
Want ieder bakkie pleur van Max
is als een boetedoening
niet dat zijn koffie soms niet smaakt
maar wellicht omdat u bent geraakt
door het onrecht dat wij de Javaan
destijds bruut hebben aangedaan
dus tijd voor de verzoening

Een wereldwinkel in Eemnes
we spelen graag voor Sinterklaas
en delen uit in Afrika
om de armoe daar te slechten
Maar komt de hulp wel terecht
op plekken waar het wezen moet
want op advies van de VN
mag je geen zwarte knechten
We zijn op weg met de moraal
De negerzoen een groot taboe
en jodenkoek of Turks fruit
geschrapd uit de Van Dale
Ik ben benieuwd of ooit een keer
omdat het aanstootgevend is
je nergens in de wereld meer
met zwart geld mag betalen

Een wereldwinkel in Eemnes
De fairtrade die staat bovenaan
er is bijna geen beginnen aan
er is iedere dag wel wat op handen
We zijn het grote graaien zat, de
duurzaamheid die lijdt
er klopt geen sodemieter van
in derde wereldlanden
geen foute jeans uit India
daar ga je niet om vragen
geen ondergoed uit Bangladesh

dat vindt je niet in ons Eemnes
geen ivoren hangers uit Benin
die komen de winkel hier niet in
da's moreel niet meer te dragen

Een dorpswinkel in Eemnes
Diegeen die gaarne wordt misleidt
kan zomaar overal terecht
niets is ons wereldvreemd
als't gaat om onze handel
Een gouden berg wordt beloofd,
desnoods met boter op ons hoofd
hoe vaak gaan wij met ons fatsoen
niet bruutweg aan de wandel
een paard verkoopt men er als rund
een poelier die met een plofkip stunt
een woekerpolis bij de bank
die je afsluit tegen wil en dank
dan heb ik het in dit verhaal
niet eens nog over het liborschandaal
waar blijft de eigen waarde
Een vluchteling in het gevang
ter wille van het landsbelang
Een kerk die de passie preekt
bij wie soms de moraal ontbreekt
Met dank aan de eerwaarde
De Polen op het platteland
met z'n allen ineen afbraakpand
de zorgpremie veel te duur
voor de bonus van het hoofdbestuur
De duurzaamheid van de planeet
die lappen wij aan onze laars
omdat het water soms te hoog staat
soms te hoog tot onze lippen
Ik vraag mij in gemoede af
als het gaat om fairtrade en de mens
aan welk Derde Wereldland
wijzelf kunnen tippen

Het zou mooi zijn als Eemnes zich ooit
gevoed door wereldwinkel
terecht vanwege haar gedrag
voor mens en duurzaamheid
in alle eerlijkheid
zich werelddorp noemen mag

Gerard Wortel dorpsdichter

info@gerardwortel.nl