

Een burgervader op termijn

Burgervader u bent gekozen
voor een derde ambtstermijn
Dankzij onze commissaris
zit u weer zes jaar op rozen
door leider van Eemnes te zijn

Burgervader geef mij even
een beetje tijd van uw termijn
om u waarlijk toe te dichten
zonder hoon of spot gedreven
hoe verbindend u kan zijn

Handjes schudden, theetje drinken
bij een gouden bruiloftspaar
lintje knippen voor een dansschool
met wat veteranen klinken
het Wilhelmus eens per jaar

Op bezoek bij wat bedrijven
met de Sint op het bordes
een voorwoord in het Fidelblaadje
in de BEL een stukje schrijven
hoe mooi Het Huis toch van Eemnes

Af en toe een lint opspelden
het leggen van een eerste steen
jureren bij een misverkiezing
een rondrit met wat oorlogshelden
tot het nut van het algemeen

Soms een monument onthullen
tussendoor een maand reces
dan een kunstgrasveldje openen
met een delegatie lullen
over Mac Donald's in Eemnes

Voor de KPJ een babbel
een hulde aan een kampioen
koffie drinken met bejaarden
af en toe een vette schnabbel
Roland heeft genoeg te doen!

Burgervader wat een baantje
wat een luizenleven niet!
En dat met een dorpsdichter
die u als bestuursorgaantje
steeds verhaalt in vers en lied

Burgervader laat mij weten
hoe verbindend is uw raad
is bij een deel de geest en visie
niet door ouderdom versleten
is er wel voeling met de straat?

Neem nou uw collegeleden
het is toch bijna vaste tred
dat zij rollend via raadzaal
om de een of andere reden
aan de dijk worden gezet

Burgervader ik maak mij zorgen
het zal toch niet dat op termijn
u radeloos Eemnes moet leiden
omdat er van vandaag op morgen
totaal geen raadsleden meer zijn

Burgervader wees een vader
wees een leider van formaat
sla soms met de vuist op tafel
als u uitzichtloos vergadert
wordt zo af en toe eens kwaad

Ik vraag u hier om te verbinden
ik bedoel het serieus
het gaat niet om een KPJ'er
die vanavond is te vinden
met een sneetje in zijn neus

Ik zou u gaarne willen vragen
voordat heel uw raad vergrijst
om ter plaatse met uw charme
de ganse jeugd hier uit te dagen
voor een plek op de verkiezingslijst

En mocht het u totaal niet lukken
dan hebben we in dat geval
nog altijd onze raad van elf
die in Eemnes de pret niet drukken
dan hebben we zes jaar carnaval

Dat is het eind van de malaise
besturen wordt een waar festijn
geen politieke kinnesine
maar louter feest en polonaise
wie wil er niet zo'n ambtstermijn!

Dus lieve dames, lieve heren
op dit theatraal festijn
laat je door Roland van Benthem
liefdevol feliciteren
uit dankbaarheid omdat hij zomaar
jouw burgervadertje mag zijn.

Gerard Wortel (dorpsdichter)
gerardwortel@ziggo.nl