

(Sinds een paar maanden zijn de kerkklokken van de Hervormde Kerk in de Kerkstraat anders gaan luiden)

Niet te geloven

Er is blijdschap in het dorp
want plots luiden de kerkklokken
anders dan voorheen
Er klinkt geen onderscheid meer
Tussen rooms en protestanten
De toon die uit de kerkklok
aan het einde van de Kerkstraat
met veel vertoon zich horen laat
heeft niet dat querulante

Er is verwarring in het dorp
gereformeerde kerkklokken
klinken nu verlicht
De kerkganger weet niet meer
bij wie hij moet gaan bidden
De tonen van de kerkklok
van protestant tot katholiek
die klinken zondags identiek
hun waarheid in het midden

Er is bezorgdheid in het dorp
De crisis heeft het zielenheil
behoorlijk in zijn greep
De klokkenluider is van slag
en laat de noodklok luiden
en wat de geestelijkheid ook roept
van dominee tot aan pastoor
de mensen slapen lekker door
wie zal hen d'euvel duiden

Er komt bevrijding in het dorp
De Godshuizen staan bijna leeg
er dreigt nu een failliet
de oorzaak ligt niet bij de bank
maar komt direct van boven
Een fusie zou fantastisch zijn
God eindelijk na zoveel jaar
religies vreedzaam bij elkaar
je zou zo weer geloven

Er is vernieuwing in het dorp
de kerkgang komt weer op gang,
en vol met ongeloof
gaan mensen langs de dijk
op weg naar Dikke Toren
Er wordt gelachen en gefeest
van islamiet tot katholiek
met smartlap en met popmuziek
de kerk is herboren

Gerard Wortel (dorpsdichter)
info@gerardwortel.nl