

Heimwee naar Eemnes

Ik heb soms heimwee naar Eemnes
naar de geur van pinksterbloemen
naar het opgestoken hooi
naar de molens aan het werk
naar de lucht van keuterboeren
in een zijbeuk van de kerk
Ik heb soms heimwee naar Eemnes
naar die kletterende hoeven
naar het gieren op het land
naar de stier die dreigend briest
naar het verweiden van de koeien
van de polder naar de driest
Maar het meest wat ik kan missen
wat ik Eemnes eigen vond
is die onvervalste geur van
spetterende koeienstront

Ik heb soms heimwee naar Eemnes
naar die ongezouten boeren
naar hun oude boerderij
waar geen arbeid werd verknoeid
waar alleen de bonen staken
als ze waren uitgegroeid
Ik heb zo'n heimwee naar Eemnes
naar dat bruisend boerenleven
naar die puurheid langs de dijk
naar dat polderrijk geloei
naar die strontspoor op de wegen
naar de stank van kuilgrasbroei
Maar het meest wat ik kan missen
wat ik Eemnes eigen vond
is die onvervalste geur van
spetterende koeienstront

refrein

*Koeienstront, koeienstront
de geur van mijn geboortegrond
alles wat te groeien stond
dank ik aan de koeienstront*

Ik heb soms heimwee naar Eemnes
zie de verlaten boerderijen
afgeschermd voor het zicht
waar de toegang wordt bestraft
waar de beesten zijn verdwenen
alleen een labrador die blaft
Ik heb soms heimwee naar Eemnes
waar de eenvoud is verdwenen
waar geen was droogt in de wind
waar de stront als koeienplak
door de tijd heen is verworden
tot een dijk van kouwe kak
O.. wat kan ik het soms missen
Wat mij nimmer tegenstond
is die onvervalste geur van
spetterende koeienstront

Ik heb soms heimwee naar Eemnes
zie de verlaten open polder
waar de leegte treurnis wekt
waar geen dotterbloem meer groeit
waar de zuring is verdwenen
waar geen melkkoe meer loeit
Ik heb soms heimwee naar Eemnes
waar als pleister op de wonde
als herinnering aan toen
de koe gekunsteld in cement
ingeklemd op een rotonde
verworden is tot monument
Oh wat kan ik het toch missen
wat ik Eemnes eigen vond
is die onvervalste geur van
spetterende koeienstront

refrein

*Koeienstront, koeienstront
de geur van mijn geboortegrond
alles wat te groeien stond
dank ik aan de koeienstront*