

Ieder lintje heeft zijn kruisje

Het zal je toch maar overkomen
dat een vriend of een relatie
louter om je te behagen
jou ongevraagd bij onze koning
voor een lint heeft voorgedragen

Geen benul van hoe zo'n lintje
jou als behaagde kan bedroeven
als je op moet komen dagen
met een smoesje naar de raadzaal
en tot ridder wordt geslagen

Want daar sta je dan als ridder
blosend naast de burgervader
die zonder het je ooit te vragen
jouw cv aan alle gasten
bejubelend staat uit te dragen

En heb je dan jouw ridderorde
is de eerste tegenvaller
dat je hem alleen mag dragen
- althans zo wil het protocol -
tijdens officiële dagen

Moet je daar een kruis voor krijgen
die je alleen maar mag vertonen
op slechts aangewezen dagen
en niet zomaar op de camping
of met carnaval mag dragen!

Om dan maar vooral te zwijgen
hoe zo'n lintje van verdienste
jou op onkosten kan jagen
omdat je het lint niet anders dan
op rokkostuum of pak mag dragen

En mocht je ooit het leven laten
is het ridderschap ten einde
worden de erven aangeslagen
als je jouw kruisje van verdienste
ook in het graf zou willen dragen

Nee denk niet dat ieder lintje
een verdienste in zich draagt
je valt heus niet te beklagen
als de koning niet van plan is
jou in je leven te behagen

Veel respect dus voor diegene
die met een lintje is bezwaard
als iemand van z'n levensdagen
bereid is om zo'n last te dragen
is dat een ridderorde waard

Gerard Wortel (dorpsdichter)
gerardwortel@ziggo.nl