

# Stemmen op de KIEVIT

De kwelgeest die mij immer zorgen baart  
die eens per vier jaar eng komt bovendrijven:  
‘Die ongerijmde druk te moeten schrijven  
over de raadsverkiezingen van maart’

Ik wil volgaarne al mijn tijd spenderen  
aan ’t voorjaar, in een luisterrijk sonnet,  
de polder van Eemnes, waar ik zonet  
de teruggekeerde kievit rond zag scheren

Helaas.., het noodlot trof mij op de mat  
een saaie ietwat visieloze folder  
die gans mijn geest bekneld te pakken had

met volop retoriek en lichte kolder  
Als ik het in mijn dorp voor ‘t kiezen had  
dan koos ik voor de kievit en zijn polder