

GELOVEN IN HUMOR

Ik vraag u Heer, Boedha of Allah
of God mag weten hoe u heet
waarom u toch niet hemelsbreed
in godesnaam daarboven
de mensheid hier op aard voortaan
ter wille van een leuk bestaan
in de humor laat geloven?
Het scheelt u heel wat ongemak
Geen martelaar die voor een prijs
nog hunkert naar uw paradijs
het is veel te mooi op aard
En als een goddelijk revenu
zijn alle bruidsmaagden voor u
Is dat geen humor waard!

Gerard Wortel (dorpsdichter)
gerardwortel@ziggo.nl