

Het Braadkampplein

O plein zo troosteloos verlaten
geen smoel, je bent geen vlees noch vis
Getaand, getekend door de crisis
waar slechts de hond bij de chinees er
in de pot te vinden is
O plein zo troosteloos vergeten
tot een parkeerplaats is verlaagd
geen plek voor zomaar een ontmoeting
waar tevergeefs uit het plaveisel
de canon om haar aandacht vraagt
O plein waar door de bank genomen
geen geest heerst door verspeeld krediet
alleen de automaten werken
De kale leegstand tiert er welig
geen employé die je er ziet
O plein ik zou zo vurig wensen
gooi alle bullen bij elkaar
laat de chinees er volop wokken
een flappentap meer dan genoeg
een bankje om wat bij te praten
bouw RABO om tot bruine kroeg
een mooi begin voor het nieuwe jaar

Gerard Wortel (dorpsdichter)
info@gerardwortel.nl

Maak van de RABO maar een kroeg
veel vreugde in het nieuwe jaar

een bank
het plein van de hemels vrede