

DE POLDER BAALT

De polder van Eemnes die baalt
geen koe die er nog loeit
geen bloem die er nog bloeit
geen bij die naar haar taalt

Zodra het gras het maaiveld ziet
wordt zij tot aan de laatste spriet
wreed van haar weide weggehaald
waarbij een monsterlijk apparaat
de zwelen in zwart plastic baalt

De polder van Eemnes is kaal
geen moer is er te zien
die ligt met al haar kroost misschien
vermalen in een baal

Gerard Wortel (dorpsdichter)
gerardwortel@ziggo.nl