

Carnavalslied:

(melodie: Lalala, lalala, lalala)

Vast en zeker carnaval!

Geen carnaval heet carnaval
als jij niet bent verkleed
geen masker op je bakkes zet
geen vijftig glazen bier wegzet
en door dat hele pretpakket
van de prins geen kwaad meer weet

(refrein): lallallal (3 x)
dankzij de carnaval

Geen carnaval heet carnaval
zonder stiekem een blind date
waar jij vermomd als vleeskroket
haar, gemaskeerd als een courgette,
verleidt tot in een hemelbed
totdat.. #metoo 'tweet!

Geen carnaval heet carnaval
zonder het dampend zweet
omdat een Prins een lied inzet
en het publiek geen poot verzet
terwijl men wel de hinderwet
ronduit met voeten treedt

Een carnaval heet carnaval
- voor zover u dat niet weet -
als na drie dagen kroegenpret
de kater weer wordt omgezet
in veertig dagen vasten met
een alcoholvrij dieet

Nu niemand meer na carnaval
zich hult in 't boetekleed
kan carnaval van A tot Z
wel uit het roomse feestpakket
zo maak je korte metten met
cultuurverschralend leed

En wil je toch een carnaval
dat ook van vasten weet
deel dan het hele pretpakket
met ramadan en minaret
met suikerfeest, dat maakt nu net
het carnaval weer compleet

(refrein): lallallal halal (3 x)
dankzij de carnaval

Gerard Wortel (dorpsdichter)