

## De bladblazer

November maand van herfst,  
takken, herrie en van dwazen  
van krom gebogen luie lui  
met een motor in hun nek  
die dagelijks met veel lawaai  
het blad staan weg te blazen  
dat met een beetje tegenwind  
weer terugwaait op z'n plek

November maand van stilstaan bij  
het afgestorven leven  
dat oorverdovend zonder schroom  
uit tuinen wordt verjaagd  
dat haaks staat op wat de natuur  
aan schoonheid heeft gegeven  
geen mens die nog een blaadje  
op zijn grasveldje verdraagt

Zo is november nu de maand  
van ronkende motoren  
die met die malle truttigheid  
de herfst angst aanjaagt  
die met hun herrie de natuur  
meedogenloos verstoren  
ik hoop dat iedere bladblazer  
direct wordt aangeklaagd

December, maand van het kado  
ik mag godsvruchtig hopen  
dat Sinterklaas met heel zijn staf  
een keertje wijzer wordt  
en weigert voor wie waar dan ook  
een bladblazer te kopen  
waardoor het in november  
weer een stille herfst wordt

*Gerard Wortel (dorpsdichter)*  
*gerardwortel@ziggo.nl*