

De collectant

Word je graag eens afgezeken
ben je gek op tegenstand
of geregeld boze blikken
dol op dicht gesmeten deuren
chagrijnen, grote scheuren
geef je op als collectant

Een paar duizend goede doelen
trekken mansend door het land
lekker dier en hongersnoden
leverziekten, waterputten
ieder kan het geld benutten
God zij dank de collectant

Zij die dolgraag collecteren
zijn vaak tegen stress bestand
behoren tot de masochisten
smullen tomeloos van mensen
die hen aan de deur verwensen
daarom wordt men collectant

Loop je met je bus te leuren
van het een naar 't ander pand
zie je iemand in het donker
door de kierende vitrage
op de vlucht naar zijn garage
die ontloopt de collectant

Denk je eindelijk beet te hebben
ben je voor een deur beland
met wel vier cilindersloten
kan de huisbaas als een blinde
nergens de sleutel vinden
andere keer weer collectant

Ben je na een uurtje lopen
bij een villa aanbeland
zie je minstens tien personen
op een tweezitsbank beneden
is de deurbel afgesneden
jammer voor de collectant

Tref je eindelijk een gever
sneakky met gebalde hand
die iets in jouw gleuf wilt stoppen
twintig euro mag je hopen
blijken het allang verlopen
guldens voor een collectant

Vrolijk gaat de voordeur open
dat is vast een goeie klant
staat te graaien in z'n zakken
wil uiteindelijk beweren
dat hij morgen zal gireren
veel succes nog collectant

Pas echt leuk wordt collecteren
als een huis is afgebrand
scheelt je toch zo'n vijf minuten
geen gezeur van al die vrekken
die je bij de deur afbekken
lang leve de collectant

***(dit gedicht n.a.v. mijn ervaring van een
avondje collecteren voor Amnesty
International)***

Gerard Wortel (dorpsdichter)
gerardwortel@ziggo.nl