

# DE ZAK VAN SINTERKLAAS!

Er loopt een zwarte zielepiet  
bedroefd langs 's heren wegen  
hij heeft op last van onze Sint  
die zwart te aanstootgevend vindt  
zojuist de zak gekregen

Een nieuwe Piet na zoveel jaar  
zal na een tijd wel wennen  
maar kan de goede Sint probaat  
om zonder hoon, gezeur en smaad  
de juiste kleur bekennen?

Neem nou een doorsnee Rode Piet  
die schijnt al een taboe  
een lid van de Apache-stam  
vindt een Rode Piet het tarten van  
zijn stamhoofd Winnetou

Een Blauwe Piet als knecht van Sint  
dat zou men echt niet durven  
men vreest een intifada van  
de oude vader Abraham  
als wraak op al zijn smurfen

Voor het leven van de Gele Piet  
valt meer dan ooit te vrezen  
het kan zijn dat Sint tijdens zijn tocht  
met heel zijn staf wordt opgekocht  
door een stelletje Chinezen

Een tragisch jaar voor onze Sint  
met al die taferelen  
van mensen die meedogenloos  
elkander en vaak redeloos  
de zwartepiet toespelen

De Sint zit met zijn hand in het haar  
hoe deze ramp te slechten  
hoe komt hij toch in eeuwigheid  
door al deze pietluttigheid  
weer jaarlijks aan zijn knechten

Een oplossing zou kunnen zijn  
gooi middels een campagne  
wat Poolse pietten in de strijd  
betaal ze **zwart** zoals altijd  
en sla ze op in Spanje

De wereld staat deels in de brand  
door ramp en bloedvergieten  
wij hebben hier alleen verdriet  
over de juiste kleur van onze Piet  
dat leed is slechts een mythe

Het zou zomaar dat het echte leed  
sinds lang is doodgezwegen  
want welke bisschop zoals Sint  
heeft nooit als ware kindervrind  
het kind de zak gegeven?

*Gerard Wortel (dorpsdichter)*  
[gerardwortel@ziggo.nl](mailto:gerardwortel@ziggo.nl)