

## **VERLOPEN TRADITIE**

**Nu mensen vol met ongeloof  
zich van het geloof ontlasten  
wat moet men dan in zo'n geval  
in godsnaam nog met carnaval  
het was toch ooit een kerkfeest  
van zothed vòòr het vasten  
van drinkgelag en bitse spot  
ter wille van hier boven  
van veertig dagen op droog brood  
soms op de rand van hongerdood  
Dat was pas afzien voor de Heer!  
Dat was pas echt geloven!  
Nu sluitingen op grote schaal  
de kerken bekruipen  
rest carnaval een carnaval  
ondanks haar wezenlijk verval  
van meezingen en hossen maar  
en brallend volop zuipen  
Wat mooi dat een traditie toch  
ons telkens doet verrassen  
en zich geregeld eigentijds  
gedwongen door de tand des tijds  
tot ver waarvoor zij was bedoeld  
alsmaar weet aan te passen!**

*Gerard Wortel (dorpsdichter)*  
*gerardwortel@ziggo.nl*