

## **Van wegen de polderloop**

We hebben een pater in ons dorp  
voor iedereen een zegen  
niet om zijn ziel en zaligheid  
het geven van geloof en hoop  
maar louter om de polderloop  
vandaar pater van wegen  
We kennen een pater in ons dorp  
vanwege olieballen  
die met het geld in Afrika  
sinds tijden tracht om 's Heeren wil  
terwijl het maar niet lukken wil  
de armoe op te rollen  
Er komt een pater uit ons dorp  
geboren en getogen  
ik vrees dat hij de laatste is  
het godsvertrouwen van weleer  
dat is er in Eemnes niet meer  
dat is allang vervlogen  
De pater wordt een zeldzaamheid  
zoals de krullenjongen  
die ook al uitgestorven is  
waarover na verloop van tijd  
door troubadours met geestigheid  
godsvruchtig wordt gezongen  
Prijs het moment dat Afrika  
de hulp is ontstegen  
want als de pater eenmaal dood  
wie ledigt dan de hongersnood  
met polderloop en flappetap  
met oliebol en appelflap  
wie bakt ze net zo lekker bruin  
als patertje van Wegen

***O vader bly jy asseblief  
nog ewe in ons mid  
optree dit vanweë polderloop  
en gee al die Afrikaner hoop  
om brood, dit spel, en bid***

Gerard Wortel (dorpsdichter)  
gerardwortel@ziggo.nl