

**(het laatste gedicht in mijn nieuwe
boek 'Dichter op Eemnes')**

DE UITGESPROKEN DORPSDICHTER

Hetgeen ik je wou zeggen
heb ik met zoveel woorden
getracht hier op te schrijven
Ik ben verdomd benieuwd
hoeveel er van die woorden
na het lezen van dit boek
uiteindelijk bekliven

Het zou té zot voor woorden
als ik je met geen strofe
of zin heb kunnen vangen
en dat als schrale troost
- trots wat ik je te zeggen had -
alleen de aankoop van het boek
bij jou is blijven hangen!

Mocht er na zoveel pagina's
en tussen alle regels door
een vers hebben ontbroken
dan spijt mij dat oprecht
want woorden schieten mij tekort
ik ben als dichter na zes jaar
volkomen uitgesproken

Gerard Wortel (dorpsdichter)