

Ben ik Charlie?

Duizend malen stekeligheden
hekelversen, prikkelpunten
duizend malen knuppels gooien
in het stille hoenderhok.
Zinnen barsten van satire
woorden druipen van de scherts
over niets terzake zaken
met een zweem van lichte spot.
Zit in mij een held verscholen
trek ik grenzen in mijn vers
hoever ga ik in mijn schrijven
ben ik vrij of soms lafhartig
hoe bedreigend moet de dreiging
voordat ik mijn pen neerleg.
God wie ben ik, laat mij weten
zeg mij waar het mij aan schort
durf ik mij uit te spreken
als het mes mij op de keel staat
of zal ik maar genoegzaam lijden
als de wreedheid dat verlangt
mijn gedachten niet kan uiten
en mijn schrijven zinloos wordt
.....
.....?
Ik ken mij niet, ik weet het niet
ik weet niet wat hierop te zeggen
omdat ik hier in vrijheid woon
geen regel zinloos onbeschreven
dat wat ik denk staat hier gewoon.

Gerard Wortel (dorpsdichter)
gerardwortel@ziggo.nl