

Gedicht n.a.v. de opening van het Taalcafé in de bibliotheek Eemnes op vrijdag 9 december.

Het Taalcafé is een initiatief van de Werkgroep Goede Buren en is opgezet om nieuwe Eemnessers een gelegenheid te geven om op een ontspannen manier de Nederlandse taal te oefenen in gesprekken met vrijwilligers uit Eemnes. Het Taalcafé is iedere vrijdag open van 10.00 uur tot 11.30 uur.

Voor meer informatie : goedebureneemnes@gmail.com

TAAL NOCH TEKEN

Niets te horen, taal noch teken
vanuit zijn verre moederland
dagelijks gaat hij over grenzen
met het lot in eigen hand
Aangekomen in den vreemde
zwijgend door, waar moet hij heen
Zonder taal en zonder teken
blijft hij vreemd genoeg alleen
Als we de taal niet eigen maken
noch het lezen noch het schrijven
zullen hij en ik uiteindelijk
voor elkaar steeds vreemden blijven
Zullen wij steeds onbegrepen
samen verder moeten gaan
Zullen wij nooit wegen vinden
in het doolhof van ons denken
die ons beiden samenbinden
waardoor wij elkaar verstaan
Als wij talen naar de vrede
vergt dat een luisterend oor
dat kan alleen wanneer wij spreken
met dezelfde taal en teken
daar zijn deze woorden voor!

Gerard Wortel (dorpsdichter)

gerardwortel@ziggo.nl