

## Eemnes moet vreemd

Er dreigt een fusie voor Eemnes  
dat wil de commissaris  
als blijkt dat het echt waar is  
waar gaan we dan naar toe?  
Het angstzweet druipt mij van de rug  
gaan wij met Spakenburg, Laren  
Eemdijk, Pampus of Baarn  
en waar schuilt het succes?

O God verhoedt het samengaan  
met Spakenburg en Eemdijk  
ten gunste van uw hemelrijk  
uw ziel en zaligheid  
Hoe christelijk is zo'n fusie nog,  
wat is het samengaan mij waard  
als er geen pont op zondag vaart  
ik aan de dijk blijf staan?

Misschien draag ik wel binnenkort  
een kraplap, jak of boezeroen  
geen onderscheid en net als toen  
de vrouw weer aan het fornuis  
De Dikke Toren terug naar God  
zijn geest moet uit de fles  
En dat het Huis van ons Eemnes  
gewoon een godshuis wordt

Nee, dan nog liever eenzaam door  
dan met Eemdijk in zee  
Met Pampus lijkt me wél oké  
daar woont geen sterveling  
Dat kan de raad goed overzien  
Ach, als het om besturen gaat  
kan het desnoods ook zonder raad  
daar is E-100 voor

Maar wat als Laren met ons moet  
Is de verleiding dan niet groot  
Gaan wij niet met de billen bloot  
saam op het Goois matras?  
Valt deze hartstocht te weerstaan?  
Ik laat de vraag geheel aan u  
en stop dit vers althans voor nu  
het verloop houdt u tegoed

**Gerard Wortel (dorpsdichter)**  
**[gerardwortel@ziggo.nl](mailto:gerardwortel@ziggo.nl)**