

## DE DORPSSMID IS NIET MEER

De winkel van Jaap Eek is dicht  
de dorpssmid is niet meer  
de bezems voor zijn winkelpui  
het smidsvuur in zijn werkplaats  
zijn klompgeluid tot sluitingstijd  
taferelen van weleer

De winkel van Jaap Eek is dicht  
het dorp is ontdaan  
in hemelsnaam waar haal je nu  
een schroefje, kraan of kippengaas  
en bovenal wat dorpspraat  
hier in de buurt voortaan!

De winkel van Jaap Eek is dicht  
de dorpssmid is niet meer  
wie slijpt nu onze schaatsen straks  
beslaat het paard wie smeed een roos  
En zo verliest ons dorp weer  
een stukje dorpsfeer

Geen bezems voor zijn winkelpui  
geen schroefje, kraan of kippengaas  
geen dorpspraat geen smederij  
geen klompgeluid tot sluitingstijd  
dat alles is voorgoed voorbij  
het vuur voor altijd uit

Gerard Wortel (dorpsdichter)  
gerardwortel@ziggo.nl