

STRAATTERREUR

Als je denkt aan hoogbejaarden
denk je meestal aan gezeur
aan rollators, doodverklaarden
scootmobielen, houten krukken
zij die hele dagen tukken
denk je niet aan straatteur
Maar weet je wel dat een bejaarde
van een sloffend obstinaat
zo in één klap kan ontaarden
in een heuse wegpiraat
Ik kom ze regelmatig tegen
vaak geruisloos uit het niets
Op onze dijken en op wegen
quasi trappend op pedalen
met hun lange trage halen
op zo'n snelle accufiets
Stoïcijns de blik naar voren
voorzover het zicht nog reikt
een Schoonenberg in hun oren
een snelheid die je niet ontwijkt
Fiets je rustig op de paden
in gedachte over iets
zit er sneaky een bejaarde
je bedreigend op de hielen
met twee opgevoerde wielen
van zo'n opgeladen fiets
Zonder nu te overdrijven
raad ik u aan ter veiligheid
om van de paden weg te blijven
de accufietser te vermijden
voordat hij in uw wielen rijdt
Maar veel erger dan bejaarden
Is een heuse wielrenplaag
Echt een ramp voor onze aarde
wil je dit gevaar bestrijden
en je van die plaag bevrijden
lok ze in een hinderlaag
Jaag ze naar de Pyreneeën
zet ze op een bergtop
duw ze minzaam naar beneden
en weer terug de berg op
Ga ze net zo lang kastijden
tot ze doodvermoeid bekaf
alleen nog op hun tandvlees rijden
dan pas ben je van ze af

Gerard Wortel (dorpsdichter)

www.gerardwortel.nl