

ODE AAN CAFE STAAL

Ben je toe aan een verzetje
weg van al het ach en wee
zin om lekker door te zakken
ga dan naar een echt café

Mocht je echter dat niet willen
neem dan jouw ellende mee
zonder bier en bitterballen
naar zo'n grauw probleemcafé

Wil je wel eens lekker treuren
lekker rouwen om een ree
die je net hebt doodgereden
ga dan naar een rouwcafé

Zit je tomeloos te azen
op een doldriest waanidee
ga dan ongenadig zuipen
in een korsakovcafé

Kun je het verschil aantonen
tussen wel en tussen wee
nou dan heb je niets te zoeken
in een alzheimercafé

Ben je van de trap gevallen
met je kop in een teevee
laat je dan direct herstellen
in een bruin repaircafé

Zou je wel eens willen lullen
over jouw laatste barenswee
dan zal je het goed bevallen
in zo'n typisch vrouwcafé

Ben je toe aan een relatie
met een Belg of pygmee
ga dan opgewonden chatten
in een internetcafé

Zou je wel eens willen praten
over al jouw stamboekvee
met een moslima uit Mali
ga dan naar een boerkafé

Zou je toch wat anders willen
net iets anders dan vers twee
volg mij met alle liefde
naar het leukste stamcafé

Ik zou u willen adviseren
van plat Twents tot zachte g
sluit onmiddellijk de deuren
van internet- tot rouwcafé

Ga in een lange polonaise
echter dat hoeft niet perse
uw ellende vrolijk delen
in **STAAL**, het allermooist café

*(n.a.v. het 100-jarig-bestaan van dorpscafé Staal
aan de Wakkerendijk dd. 22 oktober 2016)*

