

DE BALLADE VAN DE TAP TOE

Het dorpscafé gaat sluiten
De waard is zijn café spuugzat
hij tapt straks uit een ander vat
zijn kroeg heeft afgedaan
De waard gooit met een Staal gezicht
meedogenloos zijn tapkast dicht
Eemnes is bar ontdaan

Het dorpscafé gaat sluiten
de stamgast die je dagelijks zag
betaalt ontredderd het gelag
Waar drinkt hij nu voortaan?
Misschien neemt hij als vlucht de wijk
naar een zuipkeet ergens aan de dijk
waar hij heimelijk los kan gaan

Het dorpscafé gaat sluiten
een dorp zonder kroeg erbij
mist leven in de brouwerij
daar is geen donder aan!
Voor iedereen een hard gelag
als je niet langer op een dag
even naar Staal kan gaan!

Het dorpscafé gaat sluiten
Een kroeg die na dik honderd jaar
verdwijnt, dat lijkt toch nergens naar!
Zoiets mag niet bestaan!
Zo'n kroeg hoort op de lijst met spoed
van 't culturele erfgoed
op nummer een te staan

Het dorpscafé gaat sluiten
De waard gooit met een Staal gezicht
voorgoed de toog en kroegdeur dicht
er is geen ontkomen aan
Het hele dorp klaagt en treurt
het dorpshart wordt wreed verscheurd
Ontwricht in haar bestaan.

Gerard Wortel (dorpsdichter)