

# VADERS

Ik wist nooit dat papa's  
ooit kinderen waren  
die groeipijnen hadden  
een hekel aan spruit  
boomhutten bouwden  
speelden met padden  
met zijwieltjes reden  
en ook onderuit

Ik wist nooit dat papa's  
ooit kinderen waren  
die speelden en huilden  
als ik heb gedaan  
Die bang voor het onweer  
bij hun vaders schuilden  
en dropveters jatten  
in een hoek moesten staan

*Want mijn papa was sterk  
je zag hem nooit huilen  
hij rookte sigaren  
en dronk ouwe klaar  
Ik vond hem heel stoer  
want hij reed op een solex  
die ik zaterdag poerste  
voor mijn nieuwe gitaar*

Ik wist nooit dat vaders  
ooit pubers waren  
die hun vaders negeerden  
zoals ik heb gedaan  
Mijn kop in de wind sloeg  
me voor hem geneerde  
het onrecht maar groot vond  
mijn haar laten staan

*Want mijn papa was sterk  
je zag hem nooit huilen  
hij rookte sigaren  
en dronk ouwe klaar  
Ik vond hem heel stom  
want hij reed op een solex  
die ik zaterdag poerste  
voor mijn nieuwe gitaar*

Ik wist nooit dat vaders  
ooit tieners waren  
verliefd tot hun oren  
zoals ik ben geweest  
Nooit echt bij de les  
bij de groep willen horen  
Onhandig met meisjes  
met mijzelf het meest

*Want mijn vader leek sterk  
vol zelfvertrouwen  
hij rookte sigaren  
en dronk ouwe klaar  
Vond dat het tijd werd  
mijn weg te bepalen  
maar als ik op weg ging  
dan liep hij mij na*

Ik weet nu dat papa's  
gewoon vaders waren  
met zorg en pijnen  
zoals ik die ook ken  
Met onmacht en twijfel  
die soms weer verdwijnen  
en ik kan het weten  
omdat ik ook papa ben

*Jij weet nu dat vaders  
ooit speelden en huilden  
hun vaders negeerden  
zoals jij hebt gedaan  
Verliefd tot hun oren  
en jij bent geboren  
en dan ben je papa  
zo mooi kan het gaan*

Gerard Wortel (dorpsdichter)  
gerardwortel@ziggo.nl