

## LAARDERWEG

Laarderweg ik weet nog goed  
dat jij gewoon een woonstraat was  
waar het verkeer in alle rust  
op weg, wáár ook naar toe,  
gemoedelijk zich voortbewoog  
Geen nodeloos gejakker  
Waar men zowaar een halfuur  
de roddel van de dag doornam  
bij slager, Spar of bakker

Laarderweg verloren straat  
waar nu de drukte hoogtij viert  
de woonstraat haar bestaan verloor  
waar nagenoeg de ganse dag  
vanwege al het snelverkeer  
chagrijnig wordt gekeken  
zelfs de smiley langs de weg  
is met haar lichtgeraakte blik  
totaal van slag gebleken

Laarderweg was jij maar weer  
gewoon die woonstraat van weleer  
waar het verkeer in alle rust  
zich lijdzaam in verplaatst  
Waar auto, fiets of scootmobiel  
en mensen die er huizen  
zich met een lach op het gezicht  
omdat het weer een woonstraat is  
het chagrijn verguizen

*Gerard Wortel (dorpsdichter)*