

## LEEDVERMAAK

Mijn leven loopt z'n leven lang  
gewoon op z'n gemak  
gewoon zijn alledaagse gang  
geen spoor van ongemak  
Je zou dus kunnen zeggen dat  
God veel met mij heeft voorgehad  
waardoor er nooit iets tegenzat

Ik heb totaal niets meegemaakt  
noem mij geen heldendichter  
Geen oorlog en geen hongersnood,  
nooit op de vlucht of bijna dood,  
geen crisis en geen watersnood,  
niets schokkends met een huisgenoot  
of op de schaal van Richter

Mijn leven loopt zijn leven lang  
zoals iedereen het hoopt  
Geen tbs en geen gevang  
maar eigenlijk al levenslang  
een leven vol met jubelzang  
mijn leven loopt een leven lang  
zoals mijn leven loopt

Mijn leven heeft een leven lang  
van treurnis heel geen weet  
als dichter is mijn scheppingdrang  
in zo'n geval een martelgang  
want het mooiste liedje is pur sang  
de zanger met gitaar en zang  
die zingt over zijn leed

Dus hoop ik al een leven lang  
op dingen die mij raken,  
zoals een vuistslag op mijn wang,  
een gifbeet van een ratelslang,  
voor een gesloten nooduitgang,  
of het liefst mijn eigen ondergang,  
om er mooi lied van te maken

Nu bijna na een leven lang  
bezing ik mijn verdriet  
waar ik lange tijd zo naar verlang  
Het gaat over mijn martelgang  
door mijn niet te stillen scheppingsdrang,  
En hoort u na een leven lang  
voor het eerst mijn mooiste lied

Ik hoop dat u er van genoot  
het was maar voor heel even  
Vanaf nu ben ik weer, wie weet hoelang,  
met al mijn liedjes en gezang,  
afhankelijk van uw ondergang  
uw ellende, armoe, klaaggezag  
Ga ermee door want mijn belang  
ik moet er wel van leven

***Bent u nieuwsgierig naar uw leed  
uw eigen ach en wee  
als gevolg van uw onbegrip  
de schade van uw egotrip  
of van een implantaat van Pip  
Bij deze dan een gouden tip  
'Het staat op mijn CD'***

Gerard Wortel (dorpsdichter)  
gerardwortel@ziggo.nl