

## Het eerste kievitseï

O kievit wat bezielt je toch  
vanuit het verre Afrika  
met volop zon en weeldrig groen  
de overtocht te klaren  
boven duizend mijlen regenwoud  
door duizend mijlen stormen  
in duizend mijlen tegenwind  
langs mijlen vol gevaren  
om louter voor jouw nageslacht  
in een koud en drassig polderland  
aan de rand van de rivier de Eem  
bevlogen te gaan paren

En doodvermoeïd haast vleugellam  
landt jij dan na een lange reis  
weer bij die mesthoop aan de dijk  
op zoek naar wat bekenden  
die toen al op hun vogeltrek  
ver boven Tripoli  
gedreven door hun voortbestaan  
zich baltsend tot jou wendden  
om met hen dansend op het land  
nabij de kromme moddersloot  
het nest te delen met z'n twee  
zoals de natuur het planden

Dan rond de eerste week van maart  
verdekt in het hoge gras  
goed uit het zicht van iedereen  
vooral de boze de mensen  
leg jij gedwee jouw eerste ei  
en nog geen halfuur daarna  
zie jij een horde vogelaars  
bedreigend met hun lenzen  
de hele dijk is gans van slag  
de kievit tureluurs  
kwam jij daarvoor uit Afrika  
ik zou jou beter wensen

Verkramp't leg jij het tweede ei  
voor het geval door de natuur  
de buizerd of de kiekendief  
een broedsel zal verpesten  
dan plots zie je een groene laars  
een enge man met zonnebril  
die zich euforisch blindelings  
zich werpt in de nesten  
en met een klauw pakt hij jouw ei  
en huppelt weg  
waarna hij op de dijk zijn vondst  
aan iemand sms'ten

Geheel van streek vlieg jij wat rond  
terwijl jouw ei in kranten pronkt  
de enge man zijn vondstverhaal  
aan ieder kan verkopen  
en jij uiteindelijk op het nest  
de uitkomst van het ei afwacht  
waarna jij met het jonge grut  
snel terugvliegt naar de tropen  
en de held van 't eerste kievitseï  
is niet die enge man maar jij  
hij is pas held wanneer ook hij  
ter wille van zijn nageslacht  
naar Afrika gaat lopen .

Gerard Wortel (dorpsdichter)  
gerardwortel@ziggo.nl