

Onbegrensde weerzin

Zolang de mens een leider kiest
die hoge muren bouwt
de leugen als de waarheid ziet
het eigen volk eerst
Zolang kiest hij in zijn belang
niet voor het ware leiderschap
maar voor een onbetwiste angst
die over mensen heerst

Zolang de leider van een land
zijn grens hermetisch sluit
Zijn onbegrensde vrees en haat
tot strijd strekt zonder eer
Zolang zal er de dreiging zijn
slaan mensen op de vlucht
maar lopen tegen grenzen aan
dus vluchten kan niet meer

Zolang de mens meedogenloos
elkaar de pas afsnijdt,
haar engheid zich beperkt weet
tot slechts de eigen grens
Wat kun je dan verlangen door
dit onbeschaamd gedrag
ten gunste van de achting
en de vrede voor die mens?

Gerard Wortel (dorpsdichter)
gerardwortel@ziggo.nl