

Ode aan ERNST WORTEL

Potztausend!.., de rekel is gevlogen
Zijn snedigheid kon het niet winnen van de dood
Schatplichtig aan deez onverschrokken Laarder
een hulde voor hetgeen de schalk bood
Gezegend met een ongeveinsd erbarmen
vaak korzelig met ernst en rechtaf op de man
zo typisch voor deez onbevreesde Laarder
balsturig, onvervaard en met elan
Nu zit de pronte galgenbrok daarboven
oetmoedig bij de Laarders van weleer
zoals Joop Tak, Piet Hilhorst en Meep Krijnen
Ik kan nú al aards jaloers zijn op die sfeer
De Wortel is verdwenen uit het dorp
de dienstige onmisbaarheid van onze nar is heen
een dorp zonder wortel zoals Laren
is nu langwijlig, stil en zielloos heel alleen

Gerard Wortel (dorpsdichter Eemnes)
gerardwortel@ziggo.nl