

De eerste Koningsdag

Ik moet nog even wennen aan die eerste koningsdag
de dag waarop de vorst zich voor de eerste keer laat zien
een hele winter lang tevergeefs op hem gewacht
nu is het al april een beetje laat voor vorst misschien

Zal hij ook wat nerveus zijn voor zo'n allereerste keer
over alles wat hem in zijn land die dag te wachten staat
Ik neem toch aan dat Willem door zijn moeder meer dan ooit
over al haar Koninginnedagen ruim is bijgepraat

De kou dus uit de lucht maar weet de vorst dat in Eemnes
zijn feest van s'morgens vroeg tot laat met verve wordt gevierd
door vrienden van de monarchie en van de republiek
geen onderscheid zolang de tap het volk maar pleziert

Het lentegroene lover wappert aan de Lindenboom
de voorjaarszon schijnt warm en kleurt al licht de kale kruin
de zuiderwind jaagt hoorbaar de aubade langs de dijk
Ik fluit met het Wilhelmus mee vanuit mijn achtertuin

Een slenterende meute snuffelt langs de rommelmarkt
de kinderspelen zijn voorbij de solexrace begint
spektakel bij het boegsprietlopen en de kop van jut
een oliebol voor Afrika daarna bij Staal een pint

En na het tonnetje steken, sterkste man, versierde sjees
een weerzien met elkaar en heel Eemnes gaat uit zijn dak
vanaf de Wakkerendijk tot in de oude Kerkstraat
de sfeer wordt alsmat losser en het lopen minder strak

Terassen stromen vol en de muziek klinkt overal
de vreugde kost op koningsdag een ongekende duit
voor alle onderdanen zou het feest echt vorstelijk zijn
'Als op koningsdag de drank half geld bij Koninklijk besluit'

En als de dag teneinde is, de mensen traag naar huis
de rommel in de straat nog slechts getuigt van Koningsdag
zijn de restanten van dit feest terwijl de koning slaapt
alleen nog voor de vuilnisman die alles ruimen mag

Gerard Wortel (dorpsdichter)

www.gerardwortel.nl