

# Carnaval, alaaf, halal

Als dorpsdichter van het volk  
scherpslijper van het woord  
spreker door en voor eenieder  
van moslim, Hindoestaan tot christen  
ongeacht, kleur, land of soort  
verzucht ik zoekend in de regel  
hoe ik iets beschrijven zal  
zoals dat typisch roomse feestje:  
'Het ontstuimig carnaval'

Carnaval in onze polder  
hoe rijm ik dat met dit gedicht  
Het doet me bijna net zo vreemd aan  
als de Spakenburgse Dagen  
op het Vrijthof in Maastricht  
of Oktoberfest in Laren  
Gay Pride in de Bible-belt  
Jom Kipoer in Serooskerke  
het Suikerfeest in Barneveld

O wat is ons landje kleurrijk  
en wat heerlijk dat gefeest  
Drinken, eten, lachen,zingen  
alle geloven op de dansvloer  
weg met onze hokjesgeest  
Weg met al dat puriteinse  
maak de engheid vleugellam  
De buutterede voorgedragen  
door een Sikh of een imam

Het zal je waarlijk nog gebeuren  
dat Eemnes zeer binnenkort  
door de inzet van de Sliertjes  
het centrum van de polonaise  
het mekka van het carnaval wordt  
Met Prins Mustafa als leider  
Hiep,hoera, alaaf, halal  
lang leve de integratie  
dankzij onze carnaval!

Een nadelig (dubbel) puntje:  
'Met een moslim-Prins alhier  
drink je tijdens carne vale  
pullen thee in plaats van bier'

**Gerard Wortel (dorpsdichter)**  
[gerardwortel@ziggo.nl](mailto:gerardwortel@ziggo.nl)