

Ode aan Drs. P

Woorden maken z'n zinnen zetten
op sonnetten en sextetten
gedichten, rijmpjes, mooie verzen
van ollekebollekes en kwintijnen
tot rondelen en kwatrijnen
van elk soort zijn er diverse
over mooie kleinigheden
over toekomst en verleden
Het Trapportaal, Scheepvaartberichten
De Veerpont, Broccoli en Treinen
met en zonder de refreinen
hij bezong ze in gedichten
Wars van somber hersenknersen
belegen woorden in zijn verzen
puur van taal en zonder shit
niet gespeend van het talent
kwam deze dichter aan zijn end
met eenmaal nog zijn Dodenrit
Bedankt gij Drs. P
namens dorpsdichter W.