

De KPJ

Daar sta je dan als dorpsdichter
de aandacht vers op jou gericht
zo'n negenhonderdvijftig oren
inclusief de doven onder u
en oren die toch nooit willen horen
wachtend op een mooi gedicht

U verwacht wellicht wat proza
een kwadrant met diepe zin
iets filosofisch zoals Hegel
Want een beetje Wortel gaat toch
bijna meestal in de regel
waar het kan de diepte in

Ik wil mij gaarne overgeven
in dit dichtelijk entree
en mijn strofen volop wijden
aan de hartstocht en de passie
van de jongens en de meiden
van d'Eemnesser KPJ

Katholieke plattelanders
van het vee en akkerbouw
altijd handen uit de mouwen
Amper tijd hun bruid te vinden
kunnen enkel nog maar trouwen
via programma boer zoekt vrouw

KPJ gij vrome vrienden
mannen van de trekkertrek
drinkerbroeders, snode makers
schuurfeesten met wilde plassers
bladen bier en barre plakkers
niets lijkt KPJ te gek

Boerengolf, plaggen gooien
af en toe eens een verzet
bierfietsrijden, moeizaam trappen
Normaal de Zwarte Cross behappen
Volle vaten, bakken tappen
bierworsten een dolle pret

Mocht u echter blijven hangen
in het beeld dat ik hier schets
en dat geldt denk voor de meesten
zie dat beeld als uw beperking
zie hun bacchanale feesten
voor een deel als dorpsklet

Een hedendaagse KPJ'er
is op de eerste plaats geen boer
die zijn spijtig zat vertrokken
en of ze rooms of joods of Bob zijn
islamiet of zondebokken
interesseert ze ook geen moer

Een KPJ'er in ons dorp
wie het ook is Geert, Paul of Frank
zijn mensen van het nuchter denken
voor zover de tap gesloten
die ons gaarne laten drinken
in hun feest waarvoor mijn dank

Een KPJ'er in ons dorp
het moet gezegd in dit gedicht
draagt met heel zijn hart en nieren
exclusief de gal en lever
bij tot velerlei plezieren
aan't sociale evenwicht

80 jaar een KPJ'er
het platteland blijft eeuwig kwiek
en ook ongekend volwassen
De K staat vanaf nu gewoon
niet voor louter Katholiek
maar alleen nog maar voor klasse

***Voelt u ooit het ach en wee
bel dan niet met een een twee
maar schaar u bij de KPJ
en roep blijmoedig en tevree
hoezo, hoezeer, hoera, hoezee***

Gerard Wortel (dorpsdichter)
4 september 2013