

# Mijn sudoku

Iedere ochtend raap ik van de  
kokosmat de ochtendkrant  
en blader haastig door het nieuws,  
de sport, het weer  
en de cultuurrecensies  
Op weg naar mijn sudoku  
op de laatste pagina  
maar voordat ik aan't puzzelen sla  
pluis ik eerst de pagina nog na  
met overlijdensadvertenties  
Nieuwsgierig naar de sterfelijkheid  
van iemand die ik ken  
Misschien een saai verre vriend,  
die ik jaren lang niet heb gezien  
en maar heb afgeschreven  
Zo'n iemand begint na zoveel tijd  
door slechts een rouwbericht  
vlak voor dat ik met volle zin  
aan mijn sudokutje begin  
voor mij ineens te leven  
Wat is dat toch da'k zo belust  
op al die rouwberichten ben  
da'k zoveel aandacht schenk  
aan hen die in mijn ochtendkrant  
die dag zijn overleden  
Is het mijn eigen doodsangst,  
of gewoon nieuwsgierigheid  
naar wat mij nog te wachten staat  
en hoe het na mijn dood vergaat  
het is een raadsel tot op heden  
Wat fijn dat er nog raadsels zijn  
ik zou mij heel geen raad  
als alles in mijn leven  
opgelost zou zijn  
er niets meer is om  
zomaar naar te gissen  
Ik moet er niet aan denken  
dat ik nu al weet da'k morgen ga  
en in mijn ochtendkrantje sta  
en op de laatste pagina  
mijn sudoku moet gaan missen

*Gerard Wortel (dorpsdichter)*  
*gerardwortel@ziggo.nl*