

(n.a.v. de **Nationale Boomfeestdag**
op 16 maart j.l.)

Leve de dode boom

Er staat een dode boom
aan de oever van de waai
getaand door wind en regen
Zolang het onweer overdrijft
de windkracht onder negen blijft
kan deze boom met wat geluk
er nog een tijdje tegen

Er staat een dode boom
aan de oever van de waai
verschraald en onbewogen
Een rustplaats voor de ooievaar
Een baken voor de wandelaar
Een aalscholver die op zijn tak
haar vleugels zit te drogen

Er is een dode boom
aan de oever van de waai
al tijden opgegeven
Ik wijd er drie coupletten aan
om louter even stil te staan
dat aan de oever van de waai
de dood weer is gaan leven

Gerard Wortel (dorpsdichter)
gerardwortel@ziggo.nl