

Ten einde raad

Om de vier jaar weer die zorg
wie Eemnes besturen moet
wie de dorpse problemen
voor zijn rekening wilt nemen
wie met louter kissebissen
over alles wilt beslissen
wie zich radeloos laat zieken
door gevreesde polemieken
wie door macht wilt zegevieren
om het dorp te bestieren
wie de humor wilt verliezen
door voor raadslid te gaan kiezen
wie gewoon van origine
een kleinigheid wil bijverdienen
Wie omdat hij met pensioen
thuis geen moer meer heeft te doen
en wiens vrouw in alle staat
hem de raad heeft ingepraat
of anders van hem scheiden gaat

Om de vier jaar weer die zorg
wie Eemnes besturen moet
wie met prachtige verhalen
stemmen binnen weet te halen
wie wat zelf ingenomen
geen belofte na kan komen
wie zich gaarne druk wilt maken
en geen raad weet met zijn zaken
wie door bitterheid vermalen
in de raad zijn gram wilt halen
wie in plaats van te gaan sporten
zich in politiek wilt storten
wie zich volop wilt verrukken
aan de ambtelijke stukken
wie bereid zijn tijd te slijten
aan een stortvloed van verwijten
wie hoe vast in dogmatiek
gek is op veel retoriek
en na vier jaar van jihad
hetzij geliefd hetzij gehaat
eindelijk weer de raad verlaat

Om de vier jaar weer die zorg
wie Eemnes besturen moet

dertien leden van partijen
die om niks gaan bakkeleien
en het wordt ook nog vergoed
Waar blijft toch dat constructieve
het is iets wat mij zorgen baart
iedere keer als de partijen
bij elkaar de pas afsnijen
geef ze dan een rode kaart
Burgervader ik wil u vragen
ten behoeve van de sfeer
mocht een lid zich echt verlagen
pak hem aan dan zonder meer
mocht een raadslid zijn verbolgen
de grenzen raakt van de moraal
laat hem dan een cursus volgen
bij een goeroe in Klaaswaal
Hier een goede raad voor allen
Maak van overleg een feestje
zelfspot en tijd voor humor
zing een lied voor u begint
geef elkaar eens complimenten
wees als raad eens eensgezind
U kunt kiezen u kunt delen
of u voert een wijs beraad
of u laat die kans verspelen
en u raakt ten einde raad

Gerard Wortel (dorpsdichter)
www.gerardwortel.nl