

DE RABOBANK GAAT WEG

De Rabobank gaat weg
de Libor-goocheltent gaat plotseling verkassen
Voor de kleine veeboer in Eemnes
verlegt de bank haar animo
naar de drugsbaron in Mexico
om bloedgeld wit te wassen

De Rabobank gaat weg
De verborgen employees gaan heimelijk vertrekken
het enige dat achterblijft
als zichtbare nalatenschap
is de begeerde flappentap
voor zover bruin het kan trekken

De Rabobank gaat weg
De fairtrade in Eemnes mag zich gelukkig prijzen
Maak van't gebouw een troostcafé
voor hen die met een vrome schijn
soms door de bank genomen zijn
door toedoen van Raiffeisen

De Boerenleenbank was al weg
Met weemoed denk ik vaak aan Jacob van 't Klooster
Toen kreeg vertrouwen het krediet
De man verdient als eerbetoon
op elke flappentap gewoon
een huftervrije poster

Gerard Wortel (dorpsdichter)
gerardwortel@ziggo.nl