

De kwetterende koeienrotonde

Een brok gestaald beton
staat op een rund te lijken
met onder haar een melkende boer
Het portland oogt wat grauwig en verlaten
rondom haar heen het dagelijks af en aan
van anonieme mensen in hun razendsnel vervoer
Het wachten is op trollen en kabouters
die kleur bekennen aan het dorre veld
die met hun spandoeken blijmoedig laten weten
hoe oud Herman geworden is

Jaap eindelijk volwassen

en oma weer hersteld

Een brok gestaald beton met kwetterende kreten
eenzaam op een terp rondom razendsnel vervoer
Een pleisterplaats voor hen die om de aandacht smeken
Producten van vergetelheid kabouters, anoniemen
het rund en keutelboer
Ik roep eenieder op met spandoek en met stiften
'Stop per vandaag nog met uw anoniem bestaan
Geen spandoek, facebook, sms en geen getwitter
Ga vanaf nu hoe zinloos ook
met al uw kwetterend geklets op de rotonde staan
Schreeuw luidkeels uit
wanneer u gaat verjaren
Vergeet daarbij vooral niet uw adres
zodat de anoniemen kunnen komen
en u de aandacht krijgt waar u om vroeg
van mensen die elkaar
weer lijfelijk ontmoeten
met dank aan de rotonde in Eemnes'

Gerard Wortel (dorpsdichter)

www.gerardwortel.nl