

# Het kunstgras van SV Eemnes

Het voetbalveld is niet meer echt  
de puurheid heeft verloren  
Men zet zijn zoden aan de dijk  
Het kunstgras is de favoriet  
waarmee men denkt te scoren

De doelman die ooit onverstoord  
de bal hield in de blubber  
staat onbesmeurd nu in zijn goal  
te huppelen als een dandyboy  
op een veldtapijt van rubber

Het speelveld ruikt naar PVC  
de tinten groen vervagen  
de sliding wordt nooit wat het was  
geen graspol meer die ooit spontaan  
het veld wordt uitgeslagen

De lijnentrekker is niet meer  
die kan zijn biezen pakken  
En als hij op zijn strepen staat  
mag hij misschien op zaterdag  
in het clubhuis frieten bakken

Een merel loopt wanhopig rond  
op zoek naar zwarte torren  
Zij pikt aanhoudend in de mat  
niet wetend dat zij eindeloos  
aan plastic staat te sjoeren

De modder op de middenstip  
behoort tot het verleden  
Het veld moet droog en onbesmet  
Is voetbal niet een buitenspel  
met al haar grilligheden?

De merel is inmiddels dood  
gestikt in kunstgrassprietten  
Ik vraag mij in gemoede af  
hoe hij die echt van voetbal houdt  
van kunstgras kan genieten

**Gerard Wortel(dorpsdichter)**  
**gerardwortel@ziggo.nl**