

(gedicht ter gelegenheid van de onthulling van het kunstwerk 'De Ontmoeting' van P p  Gregoire op de Minnehof, dinsdag 18 november 2013)

De Ontmoeting

**Als ik hunker naar genegenheid
smacht naar een gulle lach
ik mij weer eens verlaten voel
zo'n dag heb van wie geeft om mij
wie zal mij eens begroeten
dan spring ik moedig op mijn fiets
dan rij ik naar de Minnehof
en wacht ik af of iemand mij
toevallig wil ontmoeten**

**Als ik weer zo'n twitterdagje heb
dat lege sms- gevoel
mijn telefoontegoed op nul
mijn facebook niets te melden heeft
door leegte ben bevangen
dan spring ik vrolijk op mijn fiets
dan rij ik naar de Minnehof
om er gewoon een mens te zien
waar'k zo naar kan verlangen**

**Als niemand naar mij kijken wil
geen zin in een gesprek
geen knipoog en geen duim omhoog
in het geheel totaal geen trek
in zomaar een begroeting
Dan heb ik op de Minnehof
dat beeld dat ik voor ogen heb
waardoor ik mij niet eenzaam voel
dat beeld van De Ontmoeting**

**Maar ook als ik mij prettig voel
de geest heb en goed in mijn vel
Het carpe diem hoogtij viert
Het leven volop in mij bruist
dan wil ik niet verhelen
dat ik hier op de Minnehof
bij Liddl, Henk of waar dan ook
mijn vreugd als boodschap van die dag
met u zou willen delen**

**Ik zie nu pas hoe waardevol
de ontmoeting echt kan zijn
mits het geen vreemde vogel is
zoals een grutto in het brons
dat zou je reinste kolder
Wat thuishoort op De Minnehof
dat is het beeld van kruidenier
een grutter met een grijns van staal
de ontmoeting onder mensen hier
en de grutto in de polder**

*Gerard Wortel (dorpsdichter
info@gerardwortel.nl*