

# Zaterdag op de Minnehof

Als een navelstreng verbindt hij  
Noord en Zuid en brengt hij  
mensen bij elkaar in winkels  
en op straat  
Eenieder heeft een boodschap  
ook al is de winkelwagen leeg  
De monden blijken rijk gevuld  
met roddels en verhalen  
De boodschap is geen doel meer  
maar een middel voor wat praat  
Dat kost je niets als consument  
dat mag je gratis halen

Ik post een brief en koop  
een krant en door een etalageruit  
zie ik een oude klasgenoot  
ze heeft een nieuwe vriend  
Ik schiet haar aan  
en praat wat over toen  
En Thomas schreeuwt vanaf zijn fiets  
of ik morgen kom chinezen  
Ik weet niet wat ik kopen moet  
in elk geval toiletpapier  
lach met mijn buurvrouw op terras  
en ga mijn krantje lezen

Ik loop de winkel in en zie  
net onder een reclamebord  
van leverworst een goede vriend  
zijn vrouw is weggegaan  
Hij praat voluit  
de slager luistert mee  
Ik bied hem een kop koffie aan  
om verder bij te lullen  
Het winkelen gaat aan mij voorbij  
heb daar vandaag geen boodschap aan  
geen etenswaar maar deze dag  
was er een om van te smullen

*O Minnehof, o Minnehof  
als ik bij je ben is het net alsof  
ik op een feestje ben*

Gerard Wortel (dorpsdichter)  
[info@gerardwortel.nl](mailto:info@gerardwortel.nl)