

## Over vrijheid gesproken

Wat een toeval en een voorrecht  
dat ik hier geboren ben  
Dat ik oorlog, onderdrukking,  
op de vlucht en honger lijden  
enkel van verhalen ken  
Dat ik zonder iets te vrezen  
gaan en staan kan waar ik wil  
dat ik alles maar kan zeggen  
dat ik ieder lief mag hebben  
en mag wezen wie ik wil  
Het geluk en grote voorrecht  
dat mijn wieg hier heeft gestaan  
doet mij meer dan ooit beseffen  
dat hij ook zomaar in Mali  
of Irak had kunnen staan  
Wat is mijn benul van vrijheid  
als ik hier geboren ben  
en ik mensen zie verdrinken  
op hun vlucht naar vrije landen  
ik was misschien wel één van hen  
Ik zit gevangen in mijn onmacht  
ik voel de schaamte door mij heen  
ik word gekweld door mijn geweten  
ik voel mij tomeloos gelaten  
waarom laat ik ze alleen  
Had ik niet op alle hoeken  
van de straten moet staan  
van de daken moeten schreeuwen  
dat mijn vrijheid zo bijzonder  
maar niet zonder ook de vrijheid  
van de ander kan bestaan!